



# LITERAIR

*Deze rubriek wordt verzorgd door de Lappersfort Poets Society, een kring van dichters en dichtersessen die de bezorgdheid voor de aarde in poëzie heeft gegoten. Ze nemen het op voor het Lappersfortbos en alle bedreigde bossen en wouden. Hun stem fluistert zich een weg naar het oor van de wereld.*

*[www.poeziebos.be](http://www.poeziebos.be) – [www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php](http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php)*

1.  
de dag rolt zich  
als een scheepstouw  
tot een kluwen

we drinken op ontheemding

leggen ons als zwerfkeien  
geharde ruggen  
in los zand

2.  
's avonds ben je opgeplooid  
schuif je grendels  
onder je huid

buiten zingen vogels  
naar een laatste winterkou

je blote voeten  
laten mij geen dragen toe

3.  
en je rent  
en je snijdt ons  
van elkaar  
tot elk spoor zoek

de dagen worden oud en moe  
terwijl het gras grijs  
in mij

4.  
we zitten te strak  
als wier aan voeten

om niet te verdrinken  
verspil je niet langer lucht

klinkt de bezettoon  
voor een tijdje

5.  
zullen we dagen lengen  
de deur op een kier

achterwaarts naar binnen sluipen  
om altijd  
een voor en een na

6.  
in een hoofd  
van gesmolten plastic  
tekenen lijnen krom

kreukels kleppen herhaling  
tot de lucht dikker wordt

een deur valt op de valreep  
in het slot

7.  
hoe zal het als wij rafelig  
mist van onder onze leden kruipt

wanneer sneeuw  
dempt

zullen onze ruggen dan nog rimpelen  
van elkaar

8.  
laat ons ons in de zee dragen  
als jutters tussen de meeuwen gaan  
wachten tot de wind languit  
op het zand

het zout uit onze longen slaan  
krassen  
met onze vleugels over elkaar

**Anke Dingemans** (°1973) studeerde moderne geschiedenis en gezinswetenschappen en studeerde af in de poëzieklas van de Schrijversacademie (Antwerpen). Ze geeft les in een secundaire school in Antwerpen, waar ze ook zorgcoördinator is en het gelijke-kansenonderwijs mee vormgeeft.